



Amir kom till Sverige på 1980-talet och menar att han har ungefär samma bakgrund som de som kom i den stora flyktingvågen 2016.

»Det handlar om att få människor att bli sitt bästa jag. Att vara ambitiös, göra sitt bästa, hålla ut ...«

ingenjörer, en allmän linje, med en utbildning inom infrastruktur, väg och vatten. Sedan finns det de som fortsatt studera och specialiserat sig inom it, el, maskinteknik. Metoderna och de tekniska lösningar man lär ut skiljer sig från de svenska, och man lägger inte samma tonvikt på att använda dataprogram och mjukvara för att rita, beräkna, kalkylera och analysera.

... och din egen bakgrund?

Jag hade ungefär samma anledning att komma till Sverige som den nya vågen flyktingar. Det var 1980-tal och vi bodde i södra Iran nära irakiska gränsen när jag som civil tonåring blev träffad av granatsplitter i benet. En stor del av mitt liv var vikt åt idrotten och jag tävlade i det iranska ungdomslandslaget i brottning, men efter olyckan var det tveksamt om jag skulle kunna gå igen, eller

ens behålla mitt ben. Men jag hade tur. Allt ordnade sig till det bästa och jag flydde till Sverige.

... var det svårt att komma in på arbetsmarknaden?

På den tiden kunde jag inte tillgodoräkna mig mina universitetsstudier i Iran, så jag fick börja om. Nuförtiden kan man fortsätta sin utbildning – en förändring som skett i syfte att snabbare få in nyanlända i samhället. Jag arbetar med en förlängning av den ambitionen. Förmåner som erbjuds de nyanlända i dag var på min tid inte självklara. I dag tar man vara på resurserna på ett bättre sätt, även om mycket kan förbättras.



Verksamhet: Erbjuder ingenjör- och konsulttjänster inom huvudsakligen tre sektorer: Energi, industri och infrastruktur.

Var: ÅF har kontor i mer än 30 länder världen över, från Brasilien till Vietnam, men driver årligen projekt i mer än 100 länder.

Antal anställda: Cirka 10 000 medarbetare.

Omsättning: Cirka 11 miljarder.

... och när du inte arbetar?

Jag fick ta ett långt träningsuppehåll efter operationen i benet men så småningom blev jag ordinerad att cykla på motionscykel, som rehab. Jag fastnade för träningsformen och hade turen att träffa duktiga cyklister som tog hand om mig. De hjälpte mig och jag blev successivt bättre. Jag kunde cykla längre och snabbare. Nu har jag kört Vätternrundan 13 gånger. Ambitionen har faktiskt höjts i takt med åldern, jag blir fortfarande bättre.

... vad kan man lära sig av idrott?

Mycket av min passion för arbetet kommer från den kraft jag hämtar ur idrotten och det finns också tydliga paralleller. På fritiden coachar jag ett cykel-lag, och coachningen i arbetet kommer nog därifrån. Det handlar om att få människor att bli sitt bästa jag. Att vara ambitiös, göra sitt bästa, hålla ut. ☺



Gör: Diversity Coach.

Född: Abadan, Iran. »Kriget mellan Iran och Irak bröt ut när jag var tio år. Jag levde med kriget under sex år innan jag fick lämna staden.«

Det visste du inte: »När jag jobbade som chef för gator och parker i Järfälla kommun föreslog jag att vi skulle ge invånarna dubbdäck till sina cyklar för att uppmuntra året-om-cykling.«



Amir tränade brottning med iranska ungdomslandslaget tills en irakisk granat satte stopp för brottningskarriären.